

DEN MARKSCHEN HERAUT

M *Oostermarksche editie*
11 Schorpioen 1026 N.R.



MYTHANDIR VIERT WAPENSTILSTAND

Mythandir en in het bijzonder Ked'Andir herdenkt het einde van de verschrikkelijke Zwarte Oorlog tussen het Keizerrijk en haar vroegere Noordelijke provincies, nu Krimsin. Hierdoor kwam er een einde aan een jarenlange vete die begon toen Tsaar Mykosevar, toenmalig Generaal van de Keizerin, zich afscheurde van het Keizerrijk en een eigen rijk opeiste. Sinistere getuige van deze oorlog blijft de Zwarte Steppe, voor eeuwig een zwartgeblakerd aandenken op Mythandir ten gevolge van de zwartste magie.

Speculaties alom omtrent de aard van deze plek. Waren het de Duistermagiërs en Heksenmeesters die op bevel van de Tsaar een ritueel uitvoerden waarin ze de Hel loslieten op Mythandir, of spande de Tsaar samen met het gehate Cabal Macabre om het Keizerrijk een finale slag toe te brengen? Wat de waarheid ook moge zijn, de oorlog werd beslecht in het voordeel van de Tsaar en Krimsin was een feit. Een mysterieus oord van weerwolven, oude legendes en mistige wouden domineert het uiterste Noorden van ons continent en blijft een bron van vele legendes.

Dit jaar is de Wapenstilstand een duale feestdag, daar Ked'Andir steeds concretere stappen neemt aangaande een nieuwe oorlog met Krimsin, daarbij de dreiging van een nieuwe Zwarte Oorlog vergrotend. Laat ons bidden tot de Goden dat wij allen een nieuwe Zwarte Steppe bespaard blijven...

ELFEN ROEPEN OP TOT CONVOCATIE

De Axani Elfen van Nieuw-Ayoppa hebben hun bondgenoten uitgenodigd om samen te komen in hun stad, volgens velen niet meer dan een uit zijn voegen gebarsten tentenkamp, om aldaar de problematiek omtrent het Duystergebergte en de handelsroute in aanleg te bespreken. Met deze handelsroute zal Maer'Ulur zich verbinden met het gebergte van de Kuldar en het verre Nieuw-Kyosata. Deze handelsader zal overheen het Duystergebergte lopen, langsheen de landen rondom het Sterrenmeer en doorheen de Deemstervallei die is opgeëist door de Elfen van de Axan clan. Verwacht wordt dat dit niet alleen de handel zal bevorderen tussen de volkeren, maar ook de politieke relaties.

Eerder dit jaar werd reeds een akkoord bewerkstelligd tussen de Daergon, Nieuw-Kyosata en de Elfen aangaande deze Deemstervallei. De aard van de gesprekken die tijdens deze convocatie gevoerd zullen worden blijft voorlopig giswerk. Marksgraaf werd eveneens uitgenodigd op de convocatie, daar ook de landen van de Marksman een groot voordeel hebben in de aanleg van zulk een handelsroute. De Oostermarken grenzen immers aan het gevreesde Duystergebergte en de stad in aanleg Midgard zal een belangrijk hart worden in de toekomstige relaties met de oosterse en zuidoostelijke volkeren. Verwacht wordt dat de Graaf enkele Ridders van de Twaalfde Maan als vertegenwoordigers zal zenden, maar dit werd nog niet bevestigd door onze bronnen te Drakeburge.

FESTIVITEITEN TE DRAKEBURGE!

Marksgraaf Lars de Doortastende zal ook dit jaar opnieuw de festiviteiten voorzitten te Drakeburge alwaar alle Gouden Ridders vertegenwoordigd zullen zijn op het feest van de Wapenstilstand.

De ganse dag door zullen er feestelijkheden allerhande te beleven zijn in de stad en haar omliggende dorpen, met als hoogtepunt het jaarlijkse toernooi en bijhorende banket waar naar traditie de beste spijzen en dranken voorgeschoteld zullen worden. Iedere Marksman is meer dan welkom om deze feestelijkheden te verwoegen.

