

# OGERS STAKEN DE AANVAL OP DE WOLFSBURCHT VOOR ÉÉN DAG

Eer gevend aan de feest der Wapenstilstand hebben de Ogers tot grote verbazing van Wolfsgarth én Kuldar bericht gegeven de wapens te zullen neerleggen en hun vijanden één dag respijt te geven, eer gevend aan deze universele feestdag. Hiermee toont Thrym zich van een nooit eerder geziene eervolle zijde tegenover zijn vijanden. Of Wolfsgarth en in grotere mate Kuldar even eervol zullen blijken valt nog af te wachten. Het geeft de noordelijke volkeren één dag om te bekomen en de wapens te scherpen voor de aanvallen die nog zullen komen.

Eerder stelde Thrym een ultimatum dat werd overgeleverd door een Grootmeester der Oger-Magi dat de Wolfsgarth nog tot het einde van het jaar de tijd gaf om de Wolfsburcht te verlaten. Daarna zou de Koning der Ogers zijn volle ijzige furie loslaten op de gebieden omheen de Donderpieken.

Vooralsnog mochten wij geen reactie ontvangen van Wolfsgarth.

# KRIMSIN ZET ZIJN GRENZEN AF

Gevolg gevend aan de bedreigingen van Ked'Andir hebben onze verslaggevers een verhoging kunnen vaststellen van soldaten en lycantropen langsheen de grenzen van het noordelijke Krimsin. De troepen van de Tsaar stellen zich defensief op maar elkeen die de grensgebieden durft betreden wordt al gauw opgejaagd wild.

Tevens worden er meldingen gemaakt van georganiseerde klopjachten op nog loslopende Kozakken die aan het waakzaam oog van Krimsin wisten te ontsnappen. Deze ongelukkige zielen worden dan onder dwang ingelijfd in het steeds groeiende leger van de Tsaar, met het leven van vrienden en familie als onderpand.

Krimsin blijft een mysterieus land waar weinigen ooit voet hebben mogen zetten en dat reeds decennia autonoom fungeert, afgescheurd van de rest van Mythandir. Feit en fictie blijken verweven en fantastische verhalen over Heksenmeesters, weerwolven en vampieren zijn nog nooit op waarheid getest. Nemen de legendes hier de bovenhand of schuilt er waarheid achter deze bijgelovige volksverhalen?

# KOZAKKEN OPGEJAAGD WILD

Tegenstrijdig met de aard van deze feestdag jaagt Ked'Andir Kozakken op onder verdenking van samenheulen met de Tsaar en pogingen tot spionage. Niet één Kozak wordt gespaard en zij die niet onder dwang Ked'Andir willen verlaten worden over de kling van de Keizerlijke troepen gejaagd. Vrouwen en kinderen worden evenmin gespaard en gebruikt als middel om de mannen met hun gezinnen te laten vertrekken uit wat een veilig toevluchtsoord leek.

Vele Kozakken verzetten zich daar zij eerder vluchtten uit Kozakstan om onder het juk van de Tsaar ontsnappen. Een gedwongen terugkeer zou een even gruwelijke dood kunnen betekenen moest de Tsaar represailles overwegen op deze deserteurs. Het gros van de mannelijke Kozakse bevolking werd eerder onder dwang ingelijfd bij de militaire troepen van Krimsin, getuige de mislukte en teruggefloten campagne tegen Wolfsgarth.

Heden trachten vele Kozakken Ked'Andir te ontvluchten via de grens met Marksgraaf, die werd afgebakend door Keizerlijke troepen onder leiding van Ridders van de Zwarte Kraai. Deze verhoogde concentratie van militaire macht blijft een verhit discussiepunt tussen beider naties dat weeral een opwakkering kent in deze Kozakkenjacht.

Eer gevend aan de geest van de Wapenstilstand heeft Inessa'Ked, Regentes van Ked'Andir in naam van de Keizerin laten weten dat één dag lang de Kozakken gespaard zullen worden, gesteld dat zij de grens niet trachten over te steken. Ironisch genoeg wordt verwacht dat op deze dag net vele Kozakken hun kans zullen wagen om aan de klauwen van het Keizerrijk – en de Tsaar – te ontsnappen, hopen op een betere toekomst in de Oostelijke en Zuiderse landen. De Ridders van de Zwarte Kraai rusten niét op deze feestdag, aldus onze correspondent te Da'Roir.

# MAER'ULUR REKENT AF MET ROVERS

In de Bergprovincies langsheen het Duystergebergte woedt al geruime tijd een offensief tegen georganiseerde roversbendes, dit als reactie op een eerder gesteld ultimatum aangaande de aanleg van de handelsroute en de beveiliging en ontginning van het Duystergebergte. Vele van deze rabauwen zouden verantwoording schuldig zijn aan Sharka-Khan, een legendarisch rovershoofdman waarvan niet duidelijk is of hij een persoon van vlees en bloed is of een fictief ideaalbeeld dat deze roversbendes gecreëerd hebben om anderen angst aan te jagen, een boeman die de Daergon uit het Duystergebergte hield.

Sowekor, meest noordelijke provincie, heeft het grootste aandeel in deze klopjachten. Mukhtar Shaka-urkhan stelt de beveiliging van de handelsroute als hoogste prioriteit en ziet een gouden tijd aanbreken voor de Daergon waarbij hun jarenlange isolatie zal worden doorbroken.

# BARBAREN BEKEREN ZICH TOT BERYAL

Vele barbaarse stammen uit en rondom het Duystergebergte bekeerden zich openlijk tot het geloof in Beryal, volgens de oude vertellingen de broeder van Mechnar die verdween in de Grote Oorlog tussen Goden en Draken aan het begin der Creatie. Volgens de sjamanen die de stammen leiden zou Beryal zijn teruggekeerd uit ballingschap en aan macht herwinnen. De barbaren geloven dat dra de Onderwereld zich zal openen en een duizendjarige oorlog starten met alle volkeren op Mythandir en de verdere wereld, zoals het hen geopenbaard werd door hun afgod. Zij zouden het uitverkoren volk zijn daar ze niet aan regels en wetten gebonden zijn zoals de andere volkeren op Mythandir.

De tempels van Mechnar reageren geschokt en bevestigen op zoek te gaan naar deze stammen om de waarheid achter de geruchten te onderzoeken en, indien nodig, de kop in te drukken voor er chaos uit kan breken. Voorlopig beperken deze ketterse nomaden zich tot de omgeving van het Duystergebergte.