

Dragen de knoken ziekte met zich mee?

Vluchtelingen die aankwamen te Midgard bleken symptomen te vertonen van een ernstige en zeer besmettelijke ziekte waarvan vorsers en Bruon priesters de oorzaak niet konden vaststellen. Het leek alsof het leven zelf uit de ongelukkigen werd uitgezogen, tot zij ook langzaam de ondoed omarmden. Velen dienden te worden afgemaakt toen zij zich uiteindelijk bezeten door een hogere macht keerden tegen geliefden en familie.

Ten gevolge hiervan hebben Ridders van de Leeuw en de Stier de grensposten verstrengd en dienen al diegenen op de vlucht voor de naderende dood eerst een routine onderzoek te ondergaan, uitgevoerd door gespecialiseerde genezers van de Ridders van de Vissen. Ridders van de Tweeling verdelen de vluchtelingen in kampen, al naargelang hoe gezond zij er uitzien. Eens de onderzochte vrij blijkt van alle symptomen mag deze de grens oversteken. Indien de diagnose slecht blijkt wordt de drager van de ziekte vriendelijk verzocht terug te keren. Het dient niet gezegd dat dit reeds tot hartverscheurende taferelen leidde. De Graaf betoonde reeds zijn spijt ten opzichte van al diegenen die vrienden of familie verloren op deze manier, maar in tijden van oorlog dient nu eenmaal hard te worden opgetreden wil de toekomst van het land veilig gesteld worden...

Krimsin beschuldigt openlijk cabal macabre

Via reporters te Da'Roir geraakte bekend dat Krimsin beschuldigingen heeft geuit tegen het Cabal Macabre betreffende hun rol in de Zwarte Oorlog, waarin zij verantwoordelijk bleken voor de creatie van de Zwarte Steppe! In een samenzwering tegen het Keizerrijk verzwakte de Tsaar de kolonie terwijl het Cabal Macabre op Ked'Ari wachtte op het gepaste moment om toe te slaan. Tsaar Mykosevar laat nu weten geen besef te hebben gehad van de implicaties die het Cabal had toen het goddeloze ritueel werd gehouden waaruit de Zwarte Steppe voortkwam. Duizenden vonden die dag de dood en de gebeurtenis betekende ook meteen de overwinning van de Tsaar op de Keizerin. Krimsin tracht wanhopig een oorlog te vermijden met Ked'Andir doch vanuit het standpunt van de Regentes gaan de voorbereidingen gewoon door.

Marksgraaf, hoedt u voor de
Lich King!



Verenigt U in een front tegen de verschrikkingen van het Cabal Macabre en weert de verschrikkelijke knoken uit ons geliefde Marksgraaf! Srijdt mede aan de zijde van de Ridders van de Twaalfde maan en verjaag de ondoed!

Regentes schenkt Don Barlito Santiago

Inessa'Ked, Regentes van Ked'Andir heeft te Da'Roir besloten Don Barlito, patriarch van de omstrede Half-elfen Barlito clan, te belonen met een nieuw ingevoerde titel, met name die van DOGE. Concreet komt het erop neer dat de edelman voor zijn economische en sociale hervormingen van de stad de heerschappij erover verkrijgt. Enkel hij beslist nu over de zeehavens, de taksen en wie er al dan niet aanmeren ende handelen zal mogen. Een zware klap voor de andere handeldhuizen die nog nazinderen van de doortocht ener Ridder van de Zwarte Kraai die er de misdaad met stalen vuist bestreden heeft. Ten gevolge van zijn aandeel in deze zuiveringsacties verkreeg Don Barlito trouwens ook zijn eerste adeltitel. Santiago verwordt op deze manier tot republiek, een onafhankelijk deel van Ked'Andir dat als neutraal terrein zal optreden tussen Ked'Andir en buitenlandse mogendheden, dit met het oog op toenemende expedities en handelsvloeden richting Hyoscyama, Maer'Ulur en Nieuw-Kyosata. Geruchten gaan als zou de Regentes een vloot bouwen om in de nabije toekomst eveneens het Zuiderse Continent en oostelijk Kyosata te bevaren. Wat het standpunt van Keizerin Mailina'Ked is in deze zaak is onbekend. Handelaars uit Nieuw-Kyosata, Ked'Ari en Maer'Ulur hebben reeds geprotesteerd tegen de vrije markt die momenteel gehanteerd wordt en die de prijzen soms torenhoog doet schieten maar houden zich voorlopig gedeisd in de hoop op latere basis nog handel te kunnen drijven met het Keizerrijk.

Don Barlito zal zijn titel overhandigd krijgen van de Regentes zelve in een ceremonie in het Zomerpaleis te Da'Roir. Hij zal door de Hogepriester van de Vlam van Mechnar en onder het toezien oog van de andere geloven tot Doge geslagen worden.