

DEN MARKSCHEN HERAUT

Z *Noordermarkse editie*
Steenbok 1026 N.R.



GELE MAGIE HERLEEFT!

Het Gele Gilde verkondigt met luid hoorngeschal dat het probleem van verdwijnende gele mana finaal zou zijn opgelost! Een gezant van het Gele Gilde, Wolfgang Debleeckere, zou in Marksgraaf tesamen met specialisten in de magische takken der Alchemie ende Runemagie een oplossing voor het probleem gevonden hebben. Geruchten als zouden er andere magiërs hebben meegewerkt, zelfs vermoedens van een heidens ritueel, worden krachtig ontkend door het Gele Gilde. Over het gehele continent verzochten Alchemisten en Runemagiërs en wordt er massaal gefeest. Nooit nog zullen brouwsels of permanente spreukrunes vervallen na verloop van tijd.

Als negatieve punt dient vermeld dat de prijs van runes en brouwels nu reeds een dieptepunt heeft bereikt. Runemagiërs klagen over de gedaalde vraag naar permanente runes en ook Alchemisten zien hun kunst minder gerespecteerd dan voorheen.

De Gildemeesters bleken onbereikbaar voor commentaar.

OOSTERMARKEN OVERSPOELD DOOR KNOKEN!

De fortengordel bewaakt door de Orde van de Twaalfde Maan viel voor een overmacht aan ondode creaturen uit de Kloof des Doods, gesitueerd aan de rand van het Duysterbergebergte. Ten gevolge van dit drama stromen de troepen van de Lich King heden uit over de Oostermarken, alles in hun legioenen absorberend wat valt voor de onheilige horde. Vluchtelingen bereiken nu reeds Barlingsveld en Drakeburge en verwacht wordt dat binnen enkele weken de volledige Oostermarken aan de Lich King zullen toebehoren.

Gevreesd wordt voor de veiligheid van de Zuider- en Noordermarken. Graaf Lars de Doortastende kondigde reeds de noodtoestand af en stuurde boodschappers uit om hulp te verkrijgen van de buurlanden.

Onder de hordes knoken vele burgers van Marksgraaf, waaronder Ridders van de Twaalfde Maan die heldhaftig sneuvelden toen zij hun land trachtten te verdedigen tegen het gehate Cabal Macabre. Nu bevechten zij wat hen eens zo lief was: strijdmakkers, vrienden en familie.

Tot op heden geen reactie van ked'Andir, Nieuw-Kyosata of de Elfen, onze bondgenoten gedurende de Tweede Knookoorlog. Is dit het begin van een Derde Knookoorlog? Zoja, mogen de Goden ons dan bijstaan!

KARL LEIKFORDSSON VOORVECHTER

TEGEN LICH KING

De befaamde avonturier ende meester magiër Karl Leikfordsson zag zich genoodzaakt zijn immense landgoed centraal in de Oostermarken gelegen te ontvluchten nadat de knoken kwamen opzetten. Hierbij werd zijn gehele privé bilbliotheek, een onschatbare verzameling antieke en heemkundige boekwerken en perkamentrollen, nagenoeg gans vernietigd.

De Graaf stelde de heer Leikfordsson voor de verschrikkingen binnen de muren van Drakeburge te doorstaan, een invitatie die de dappere avonturier afsloeg om mee stand te houden langsheen noordelijke grenzen in het gezelschap van Ridders van de Twaalfde Maan.

De Graaf heeft laten weten de vechtlust en het dappere karakter ener Marksmann te feliciteren bij de heer Leikfordsson en stelde hem aan als voorbeeld voor alle andere dappere Marksmannen.

