

Ked'Andir's Kroniek

Uw Keizerlijke berichtgeving

Editie Waterman 1025 N.R.

Grensoconflict met Marksgraaf

Na een verhit dispuut aan de grens tussen Ked'Andir en Marksgraaf is een versterking in troepen merkbaar aan beide kanten. Hoewel Marksgraaf beweert niet vijandig te staan ten opzichte van Ked'Andir heeft Regentes Inessa'Ked toch het zekere voor het onzekere genomen en de aanwezigheid van Keizerlijke troepen verhoogd, met als centrale zetel het mijnwerkersdorpje Witteputte, alwaar het conflict startte. In de maand Schorpioen van vorig jaar werden voortvluchtige criminelen ende ketters toegelaten ende verdedigd door Markse grenswachters alvorens zij konden worden ingerekend ende berecht door ene Zwarte Kraai en zijn gevolg, een delegatie van de Vlam van Mechnar. Onder hen gevaarlijke individuen die een gevaar kunnen vormen voor het Rijk en haar inwoners. Als reactie werden de maanden daarop de grenscontroles verstrengd en is er meer rood merkbaar in de gemeenschappen langsheen de grens, dit om te vermijden dat nog meer malafide individuen hun rechtmatige straf zouden ontlopen door te vluchten naar wetteloze oorden.

Gevraagd naar een culminerend conflict met Marksgraaf antwoordde de Regentes ontkennend, daar de noordelijke oorlog tussen Krimsin en Wolgarth haar heden meer zorgen baart.

Nieuwe Zwarte Oorlog in de maak?

Inessa'Ked, Regentes van ons trotse Ked'Andir, heeft recent enen officiële brief gestuurd naar het moederland, waarin zij Keizerin Maelina'Ked persoonlijk adresseerde. De Regentes vroeg haar eigenste moeder de kolonies te steunen in een nakend conflict met Krimsin, nadat een Keizerlijk agent compromitterend bewijsmateriaal had aangehaald dat banden toonde tussen de Tsaar en het gehate Cabal Macabre. Veel is hierover nog niet bekendgemaakt doch wat reeds geweten is is dat de Tsaar en het Cabal een akkoord zouden gesloten hebben om Ked'Ari en Ked'Andir langs twee kanten uit te putten tijdens de Zwarte Oorlog en later tijdens de Knookoorlogen, om zo een gemakkelijke overwinning te behalen op het Rijk. De uitkomst van dit verraad is ons allen gekend. Tsaar Mykosevar, toen Generaal van de Noorderlijke Keizerlijke troepenmacht, scheurde zich af van de Keizerin en startte een bloederig conflict in noordelijk Ked'Andir dat jaren aanhield en het Rijk vele strijders en voorraden kostte. Uiteindelijk gaf de Keizerin in al Haar wijsheid de zelfgekroonde Tsaar het Noorden nadat een uitbarsting van Duistermagie de Zwarte Steppe gecreëerd had. Niemand wilde een dergelijk fenomeen herhaald zien waar ook op deze wereld.

Als gevolg van deze jarenlange oorlog en de uitputtende invloed die deze had op de economie en militaire macht van het Keizerrijk was het voor het Cabal Macabre kinderspel een nieuwe oorlog te starten, één waarvan de wonden heden ten dage nog steeds zichtbaar én voelbaar zijn, niet alleen op Ked'Ari, waar het conflict zijn oorsprong vond, maar ook over gans westelijk Mythandir, waar het jaren later een tweede maal escaleerde.

Er zullen géén diplomatieke oplossingen gezocht worden, voor datgene de Tsaar op zijn geweten heeft bestaan geen excuses, aldus de Regentes. Ambassadeurs van Krimsin te Da'Roir werden reeds verhangen op het centrale plein voor het Zomerpaleis, de publieke executies bijgewoond door de Regentes en vele notabelen van het Rijk. Ked'Ari maakt haar troepen gereed voor de reis over zee, ook enkele Ridders van de Zwarte Kraai zullen naar Ked'Andir afreizen om een nieuwe noordelijke oorlog te leiden. De angst voor een nieuwe Zwarte Steppe lijkt te zijn weggeëbt of weggespoeld onder een golf van algehele woede om een nooit gezien verraad tegenover het Keizerrijk en haar inwoners.

Wolgarth verzucht nu de aandacht op zijn westelijke front zuidwaarts gericht zal worden, waarop het haar militaire macht, of wat daarvan over schiet, oostwaarts naar de Ogres van Thrymheim kan richten. Tot nader order gaat het offensief tegen Alden echter onverhinderd verder, doch de impact van de beslissing van Inessa'Ked zal Krimsin gauw op andere gedachten brengen.

Tot op heden heeft Ked'Andir nog geen reactie van Krimsin ontvangen. Verwacht wordt dat een oorlogsverklaring zal worden uitgebracht eens de versterkingen Santiago bereikt zullen hebben. Mechnar mag tevreden zijn! Heil aan de Goden, Heil aan de Keizerin!

Barlito's heffen taksen op haven Santiago

Clan Barlito, vorig jaar nog verheven in de adelstand door de Keizerin, heeft besloten taksen te heffen op alle schepen die de havens van Santiago aandoen. Als belangrijkste zeehaven verwierf Santiago een monopolie in de overzeese handel van en naar Ked'Ari.

De inkomsten zullen ten dele gebruikt worden om de oorlogskas van Ked'Andir te spijzen en zullen verder terugvloeien naar de prachtige havenstad zelf, die fel te lijden had onder de noodzakelijke zuiveringen die de Zwarte Kraai er eerder doorvoerde. Als resultaat hiervan is het schorem uit de stad verdreven en kan deze weer haar oude glorie herwinnen. Met het tolgeld zal onder andere de tempel van Medista, volledig uitgebrand vorig jaar, worden vervangen, al kan niets het verdwenen heiligdom evenaren in schoonheid en authenticiteit. Verder zal er een militia in het leven worden geroepen die toe zal zien op de veiligheid van de burgers en de criminaliteit onder de knoet moet houden.

Don Lorenzo Barlito bleek niet beschikbaar voor commentaar.

