

GEZOCHT: 'DIKKE LU'

12
zilver!



12
zilver!

Wegens struikroverij, samenzwering en brandstichting bij nachte.
Levend of dood (halve beloning) af te leveren aan lokale gezagsdragers
Beloning ~ 12 zilverstukken!

SCHOVT BEGINT VIJFDE AMBTSTERMIJN

De immer met zijn burgers begane Schout Taillandier begint eind deze maand aan zijn nu al vijfde ambtstermijn als hoofd van de belangrijkste stad aan de oevers van het Diepgroene Meer.

Wij wensen hem langs deze weg te feliciteren met zijn aanstelling door Hare majesteit de Keizerin en moge hij Oudrode een veilig houden voor haar inwoners...



PIRAAT VERONTSCHULDIGT ZICH!

Het geluk lachte Luigi D. Toe toen zijn schip onlangs overvallen werd door een snode piraat. Deze rauwe zeebonk had het gemunt op Luigi's fijne stoffen en specerijen die hij naar Oudrode voerde vanuit Marksgraaf. Alle gewapende beschermers die Luigi had ingehuurd waren reeds uit eigen beweging overboord gesprongen, alwaar hun onkunde tot zwemmen de meesten fataal werd. Toen ook Luigi's lot bezegeld leek smeekte de koopman hem te sparen, hij, een eerlijk handelaar uit Ked'Andir! Als op slag veranderde de piraat van houding, bood Luigi zijn oprechte excuses aan en ruimde zelfs enkele omgevallen specerijvaten op. Hij vergoedde Luigi nog voor de verloren wachters en sprong toen terug op zijn kleine sloep, waarop de koopman hem naar de oevers van het Diepgroene Meer zag verdwijnen...

WOLFGARTH KRIJGEN SLAAG!

In de verre Donderpieken woedt op dit moment een helse oorlog tussen Wolfgarth en ogres om de sneeuwlanden en ertsrijke mijnen van Wolfgarth.

Waar eerder melding werd gemaakt dat de Wolfgarth in het voordeel waren met een geslaagde uithaal tot ver in de ogre landen blijkt nu dat de Ogre-Mages een persoonlijke vendetta leidden tegen de Wolfgarth waarbij krachtige ijsmagie niet geschuwd werd. Vele Wolfgarthse soldaten kwamen om door onderkoeling of bevroren ledematen die simpelweg afbraken toen ze vluchtten, een verschrikkelijke, langzame dood tegemoet gaand.

Momenteel bevindt Wolfgarth zich in een hachelijke positie tussen ogres en de troepen van de Tsaar van Krimsin, resultaat van de besprekingen op de Raad van Mythandir. Er bestaan heden géén plannen tot inmenging van Ked'Andir of haar leger in dit escalerende conflict.

Van onze correspondent ter plekke werd sinds zijn laatste bericht niets meer vernomen, we blijven hoop koesteren op een veilige terugkeer doch betuigen reeds ons medeleven aan familie en kennissen.

GEZOCHT!

6
goud



6
goud

FELICE MASCARPONE

Op verdenking van renegaat Duystermagie ende het aanbidden van heydense goden. Gelinkt aan verscheidene heksenkringen verspreid over gans Ked'Andir en daarbuyten! Laatst waargenomen te Voosdonk in de maand Weegschael.

Enigerlei informatie omtrent dit gevaarleyke individu dient onmiddelyk te worden overgemaakt aan de bevoegde instanties! Benaderen op eigen risico!