

# Ked' Andir's Kroniek

UW KOLONIALE BERICHTGEVING

EDITIE VISSSEN 1024 N.R.

## Lan' Ked vermoord!

De nobele Prins Lan' Ked werd op een meer dan laffe manier omgebracht! Lan' Ked, tevens regent van Ked' Andir, werd in de rug neergeschoten met een giftige pijl. De dader is kunnen weggelopen doch omstaanders spreken van een tenger iemand met puntoren. Twee Zwarte Kraai Ridders aanwezig reageerden onmiddellijk doch de moordenaar wist hen te ontkomen. Op zoek naar deze vuile landverrader reisde één Zwarte Kraai naar Santiago en de ander naar het dorpje Voosdonk waar Lan' Ked de Raad van Mythandir zou hebben voorgezeten. Wij wensen de Keizerlijke Familie ons diepe medeleven te betuigen en steunen de Zwarte Kraai in haar zoektocht.



## Ked' Andir, ROHM om uw regent!

### Keizerin wijst Claim Krimsin af!

Onze weledele Keizerin Mailina'Ked heeft het in Haar eeuwige wijsheid bevonden om de claim van Tsaar Mykosevar van Krimsin, gesteld tijdens de Raad van Mythandir te Voosdonk, af te wijzen. Volgens diplomatieke bronnen wenst men eerst tot een grensakkoord te komen alvorens men een uitbreiding van onze voormalige Noordelijke Provincieën kan goedkeuren. Op de vraag of men de Wolfgarth zou steunen tijdens een aanval op hun landen antwoorden de diplomaten ontkennend.

### Vlam van Mechnar bestrijdt hekserij!

De welbekende religieuze orde de "Vlam van Mechnar" is over de gehele kolonie bezig met het zuiveren van dorpsgemeenschappen van renegaat duistermagisters en heksen, een plaag die vanuit het noorden Ked' Andir op een verontrustend snelle manier in haar greep krijgt. Overal in de kolonies duiken als paddenstoelen uit de grond heksencirkels of duistere cabals op, die op een meer dan efficiënte wijze door de strijders van Mechnar weer van Mythandir worden weggebrand. Toen wij een gesprek hadden met één van de hogepriesters bleek dat het hier uiteraard ging om de bescherming van de hulpelozen. De rechtvaardige woede van Mechnar zal zich enkel keren tegen deze duistermagiërs die het volk wensen te treffen met onheil of ketterse vloeken.

### Santiago opgekuist!

Herscheidene bronnen melden ons dat Santiago, havenstad der Half-elfen, duchtig is gezuiverd van alle gespuis door de aanwezige Ridder van de Zwarte Kraai. Naar verluid is geen enkele schurk weten te ontkomen, de rivieren van Santiago voerden een vloed van lichamen naar zee. Gezegd wordt dat de Zwarte Kraai uiterst methodisch en brutaal was in zijn uitvoering van deze heuglijke feiten.

Één minpunt van de chaos in de havenstad was dat de prachtige tempel van Medista, volgens de overlevering een geschenk van de godin zelve, deze zuivering niet overleefde. Het majestueuze en natuurlijke bouwwerk brandde tot de grond af. Het wereldbepaamde bardcollege bleef echter gespaard van vernieling terwijl het ganse district errond in een explosie ten onder ging. Inmenging van krachtige magie wordt vermoed. Eindelijk is Santiago weerom een veilige haven voor rechtschapen burgers van het keizerrijk. Heil aan het Keizerrijk en heil aan zijn beschermers de Orde van de Zwarte Kraai!

